

ORGAAN VAN DE  
KONINKLIJKE FEDERATIE  
DER MILITAIREN  
IN HET BUITENLAND  
K . F . M . B .



afd. IEPER  
**Jaargang 3 nr. 016 / 2022**  
Verantwoordelijke uitgever  
**DENTURCK Albert**  
Aquastraat 6 / 1A  
8900 IEPER

# CUSTODIA

© Copyright header newsletter K.F.M.B. Ypres 2020

Datum van uitgifte Sept / oktober 2022

## HEEL BELANGRIJK !!

Aan al onze leden willen wij bekend maken dat wij de **KBC rekening nr. volledig afsluiten ! deze komt ons te kostelijk, moeilijke tijden = besparen waar het kan ook voor onze afdeling.**

Een besparing van om en bij de 80 € op jaar basis !

**EN vanaf HEDEN KAN ER NOG ENKEL MET VOLGENDE REKENING GEWERKT en BETAALD WORDEN** 🐼

**B-Post BE18 0003 2575 1965**

(lidgelden bestellingen evenementen enz. )

Dit vergemakkelijkt onze boekhoudingen manueel en elektronisch

**Het zal U ook wel opgefallen zijn !**

In het laatste ledenblad **CUSTODIA** jg. 73 nr. 3 sept 2022 Bladzijde 9 onderaan.

**HET LIDGELD voor 2023 blijft op 12 € voor een Belgisch adres *versturen naar het BUITENLAND 18 €*** Wat betreft lidgeld mag men altijd vrijwillig iets meer storten , dit blijft integraal voor **ONZE PLAATSELIJKE KAS!** *En je helpt er ons enorm mee.* Wij danken alvast nu al aan de leden die **VRIJWILLIG** wat extra willen gaan bijdragen. **Ook onze bestuursleden mogen er NIET aan ontsnappen 😊** om een centje meer te geven. ( 2-3 € ) en het maakt al een heel groot verschil. Dit komt te goed voor bloemstukken en ons drukwerk van de "Nieuwsbrieven" die we nog aan enkelen met de **POST** moeten versturen ! Het grootste aandeel zijn postzegels en de printer inkten. Het bestuur **DANKT** u reeds als u eraan denkt bij uw overschrijving dit te doen.

**B-Post BE18 0003 2575 1965**

Nieuwsbrief **CUSTODIA** afd. IEPER

**Naar aanleiding van het overlijden van**

## *Queen Elisabeth*

Waren 12 vaandeldragers van de Entente aanwezig waarvan 8 leden van onze K.F.M.B. Ieper vertegenwoordigd op de speciale "lastpost" met vaandel, dit als laatste eerbetoon aan deze heel opmerkelijke vrouw die in 2007 07-12 aanwezig is geweest samen met haar echtgenoot dit was naar aanleiding van 90 jaar slag om Passendale. En de tachtigste verjaardag van het monument Op de foto bemerken we ook onze vorstin Paola, tijdens deze plechtigheid. Het Guldenboek werd er ondertekend.

© foto Het Nieuwsblad 12 juli 2007



Onderstaande de foto van de 12 vaandeldragers Entente - Ieper



# LEDEN bijeenkomst op VRIJDAG 16 december als afsluiter voor 2022

WAAR ?



Natuurlijk in ons lokaal de Hoge Crater Aanvang 's avonds om : 19:00 Hr.

WAT WORD ER AANGEBODEN OP DEZE DAG (avond)

't Zal een goe vet gemest  
Zwientje zijn



Vrijdag **16/12/2022** om 19u00

- 1 aperitief
- 1 consumptie naar keuze
- Varken a/h spit à volonté
- Warme groentjes brood en patatjes

slechts **-€ 29/pp-** beperkte plaatsen  
snel inschrijven is de boodschap!



Wij hopen op een talrijke  
deelname op deze laatste  
bijeenkomst van het jaar

Onderstaande rekeninggegevens  
kan men altijd terug vinden op  
onze website:  
<http://maboboe43.magix.net/kfmb-ieper/>

Op de onze B-post rekening **B-Post BE18 0003 2575 1965**

Met de vermelding H/C 16 dec (en het aantal personen)

Op NAAM K.F.M.B. Pm **Barroo P.** Oude Veurnestraat 65 GLV 8900 IEPER

Als deelnemer bij inschrijving (**ZEKER OPTIJD DOEN**)! Want het verkoopt heel goed !

We vragen om optijd aanwezig te willen zijn, 18:30 hr. want we gaan niet alleen zijn het zal er druk worden ! zo kunnen wij onze plaatsen als GROEP laten voorbehouden ! en gezamenlijk aanschuiven voor het zwientje 😊

Daar wij optijd alles moeten kunnen door geven aan onze lokaal houders **Niek** en **Ilse**! om zeker onze plaatsen te hebben

**De affiche wordt in het lokaal zelf uitgehangen vanaf begin oktober**, tevens voor andere geïnteresseerden .

**NOGMAALS gelieve ZO RAP MOGELIJK BIJ ONS IN TE WILLEN SCHRIJVEN Stel het NIET UIT !!**

## EEN ALLER LAATSTE NIEUWSBRIEF VOORZIEN WE TE KUNNEN UITGEVEN NA ONZE LAATSTE BIJENKOMST

met enkel foto 's van onze leden aan tafel op 16 september in de Hoge Crater, de eerst volgende samen komst zal eind februari begin maart zijn want ons lokaal sluit tevens ieder jaar rond het einde jaar en de nieuwjaar periode voor een grote opkuis en aanpassing in het museum en erna een korte adempauze te nemen om weer vollen bak tegen aan te kunnen gaan wij gunnen onze lokaalhouders het van harte. Wij voorzien dan ook om een eerste reeks eretekens te kunnen uitreiken bij deze samenkomst zo wij deze al in ons bezit hebben

### + FAMILIENIEUWS +

#### MARC VANNIEUWENHUYZE (GRENADIER)

Lid van de K.F.M.B (E41753) - afdeling Ieper

**Geboren in** 1934-01-26 te Poperinge

**Overleden op** 2022-09-20 te Ieper

Het afscheid geeft op vrijdag 30 september 2022 plaats in de Sint-Maartenskerk te Ieper.



Erevoorzitter van de K.F.M.B - IEPER



## Wij zetten graag eens wat leden in de KIJKER !

De Moor Stijn onze gewezen Penningmeester tot in maart 2022 (Stijn stopte met deze taak uit familiale reden.)

Stijn draag verschillende vaandels waaronder dit van "DOVO" bij gelegenheden, en woont in Poperinge - WATOU het vaandel dat Stijn draagt van DOVO ligt hem heel nauw aan het hart en dat geeft zeker een reden !

Op de foto bemerken we hem bij het monument van de omgekomen ontmijners "DOVO" te Stavelot.



"Stavelot" is een stad aan de Amblève in de provincie Luik. Bij de namen vermeld op het monument komt die van zijn vader voor, die bij de ontmijningsdienst werkte en bij een routine opdracht het leven heeft verloren, laten wij hem herinneren van uit onze K.F.M.B. afdeling.

### We laten Stijn zijn verhaal doen:

Ik was toen het ongeval met mijn pa gebeurde, 1,5 jaar oud. van mijn vader zelf heb ik geen herinneringen buiten wat ik van mijn moeder en familie hoorde. Dit was echter heel weinig. Vroeger werd jaarlijks in de kazerne in Houthulst een herdenking georganiseerd voor de 4 gesneuvelden van die zwarte dag. Ze staat immers ook een monument in de kazerne met de namen op. Tot in mijn tienerjaren werd dit gedaan tot dit waarschijnlijk door budget werd stopgezet. Jarenlang heb ik dit jammer gevonden. Toen ik in 2019 op zeven mei een foto op facebook zette van een krantenartikel waar het ongeval op stond, kreeg ik door een vriend van een vriend van mij een bericht. Het was de toenmalige RSM van Dovo. De heer Jacques Callebaut. Die had mij pa goed gekend en zo raakte we aan de praat. Hij vertelde mij dat hij ook voorzitter is van de "beeoda". Vereniging voor ontmijners. Daar werd ik natuurlijk lid van. Toen ik de kans kreeg om van hun een vaandel te kunnen dragen (Zie bovenstaande foto) moest ik niet twijfelen. De Jacques ben ik daar echt dankbaar voor. Die is echt een vriend geworden. De ontmijnersfamilie ligt mij nauw aan het hart. Mijn stiefpa Gorre was ook ontmijner die mijn pa ook gekend heeft.

Het vaandel en zeker op die dag is het een rollercoaster van gevoelens. Zowel een groot gemis naar mijn pa als een groot eergevoel dat ik dit mag doen.



### Willy Vyncke ontsnapte als bij wonder

"... Is amper in woorden te beschrijven wat er precies is gebeurd. Ik herinner me beter weinig en was nu de dodelijke klap totaal van de kaart. 't Is maar uitspraak: je moest erbij geweest zijn om te snappen welke ruzie, leed en miserie de kaal aanrichtte."

Willy Vyncke uit de Moortestraat 170 in Wevelgem is een kleine week na het incident nog bezig onder de indruk. Vooral het verlies van vier kollega's, zeg maar kamraden met wie hij al jaren beroepselijke optocht, komt bij hem zwaar te liggen. De ontploffing en de daaropvolgende chaos hebben hem getikt. 't is nu maar vooral psychisch. Het is een wonder dat de man de explosie heeft overleefd. Voor vier vrienden, die op amper een paar meter van hem verijdeld stonden, werd de klap fataal.

Willy Vyncke moet een ontzettende engbezwaaier hebben. Maar ook de omstandigheden...



madden het voorhoofd en tentakelen kwetsures waaraan de huisarts nog dagelijks moet aanpakken. Zijn voorhoofd ligt wel op een maanlandschap. Willy Vyncke prijst de hennet dat zijn ogen ongedoerd bleven.

Hij werd door de klap tegen de grond gemaat. Helemaal grijs? Andere militairen die het hulp inleiden, rukten hem om middelen de speciale beschermkledij van het luf. Men was verijnd dat het gevaarlijk gas verdert in het laatste dring en haud zou aantasten. Nadien v Vyncke in de kazerne onder de deuce gezet en overgebracht naar het Roselaarne H. Hartzekebaan. Hij is thans weer thuis, maar zeker nog voor weken...

"... Willy Vyncke (44), alomting uit Roselaarne en getrouwd met Monique Demeyer is vader van vijf kinderen (vier dochters en een zoon). Hij is zo in tien jaar werkzaam bij de ontmijningsdienst, sinds 1969 beroepsmatig, een tijd die hij aanging met Phasie Blichewicht.

Vaandeldragers in hart en nieren door wind, regen en zomerse hitte, ze geven niet op. Een willekeurige kleine greep uit onze foto bestanden want het zijn er veel. En allen lid van onze afdeling K.F.M.B.-Ieper

Vitse Gilbert

-Barroo Patrick



Foto 's herdenking tijdens de laatste 4 D  
Te Diksmuide  
Oud-Stuivekeskerke

Cardoen Lieven

Vermaerke Aimé



Devacht Georges



Leden die tijd spenderen aan het onderhouden van monumentjes en graven van gesneuvelden WO-1 / 2

### Renovatie graven

Ovzt **BOGAERT** Marnik (Carabinier) en **CARDOEN** Lieven > "Stedelijk begraafplaats Ieper" en op nog andere begraafplaatsen.



Adj. Masschelen Charles WO-1 Linie Reg



Alois Crispin De Kindt KarabinierWO-1

### "Onderhoud Pools monumentje" Kemmelse weg Ieper

Onze penningmeester **Barroo Patrick**



Leden die zich in zetten aan de Menenpoort tijdens de dagelijks Last post

De "commissarissen" K.F.M.B.-Ieper

**Brian Claeys**

en

**Denturck Gilbert**



**Brian Claeys** begon precies 20 jaar geleden als 'ceremonial assisant' bij de dagelijkse Last Post in Ieper.

De taak die Brian uitvoert situeert zich eerder op de achtergrond van de plechtigheid, maar is daarom niet minder belangrijk

**Denturck Gilbert** eveneens 'ceremonial assisant' bij de dagelijkse Last Post in Ieper.

De taak die Gilbert uitvoert is de zelfde als die van zijn collega Brian En situeert op achtergrond van de dagelijkse plechtigheden.